



183

Light for the world

troost voor hen die lijden



Licht vooral voor hen die **lijden**.

Als een waakvlam voor de wereld is de kaars op deze afbeelding een **frequentiehouder**. Ze is uiterlijk onopvallend bezig met frequenties te **verankeren** van het **nieuwe bewustzijn** op deze planeet. Het is haar taak om **ruimtelijke stilte** op een heilige manier in de wereld te brengen. Op de mooiste stille plek ontplooit zich een heilzaam rustpunt en een glimp van het **troostende** Goddelijke Licht. Een prachtig Licht dat we soms tijdens de kerstdagen, een rouwdienst of een dieptemeditatie kunnen waarnemen. **Bemoedigend**

Na het openen van de kruin omvat een hele zachte en toch krachtige energie als het ware het hele lichaam all over. Deze kristalheldere energie heeft een stevige connectie met de aarde. Ze gaat naar het hart- longgebied en rekt het energie-lichaam uit om dit **mee te voeren** naar de doorgang van de **sterrendimensie**, vol eindeloos sprankelende, dansende lichtpuntjes. Ze **nodigt** de mensen **uit** die de wereld alleen buiten zichzelf waarnemen - en daardoor uit balans raken - zich **naar binnen te keren**.

Kernwoorden: frequentiehouder – verankeren – nieuwe bewustzijn – ruimtelijke stilte – troostend – bemoedigend – lijden – meevoeren – sterrendimensie – uitnodigen – naar binnenkeren.

In te zetten: om frequenties te verankeren van het nieuwe bewustzijn op deze planeet. Voor een ruimtelijke stilte en rustpunt. Als troost en bemoediging voor hen die lijden. Om meegevoerd te worden naar de sterrendimensie. Als uitnodiging naar binnen te keren voor hen die de wereld alleen buiten zichzelf waarnemen.

Vraagstelling:

- Is de persoon onopvallend bezig frequenties te verankeren?
- Zoekt de persoon een rustpunt vol ruimtelijke stilte?
- Is er sprake van lijden?
- Durft de persoon zich mee te laten voeren naar de sterrendimensie?
- Raakt de persoon uit balans door het huidige wereldbeeld?

