

Lantaarn*zoektocht naar het Licht*

Dit lantaarntje staat symbolisch voor onze **zoektocht**. Een Licht om als een lampje **bij** te **schijnen** en de **weg te wijzen** als het even niet wil lukken, als het allemaal donker lijkt of het pad niet duidelijk is. Want stralend in het **eigen unieke Licht**, met een lantaarn in de hand, zoeken velen naar het Licht, zonder het eigen Licht te herkennen. Zij zijn vergeten dat het **levenspad** verlicht wordt door **zèlf** te **stralen**; dat alle Lichtpuntjes het Licht mogen doorgeven en een **bron van warmte** voor de omgeving zullen zijn.

De hoogfrequente energie die deze kaart oproept werkt als een grote **stralende zon** die recht op het hoofd schijnt. De onderliggende weefsels nemen de warmte ervan op en begeleiden het grote Licht via de kruin, het derde oog en de keel naar het hart. Het intelligente hart verdeelt het Licht vol liefde en **vult** het **gehele systeem** ermee. Ze straalt dit - vrijgemaakt van blokkades - naar buiten uit. De ademhaling verdiept zich en er komt ruimte om te kúnnen stralen; **hartverwarmend**, koesterend en vreugdevol.

Kernwoorden: zoektocht naar het Licht – bijschijnen – wijst de weg – eigen unieke Licht – levenspad – zèlf stralen – bron van warmte – stralende zon – vult gehele systeem – hartverwarmend.

In te zetten: als extra Licht om de weg te wijzen. Om het eigen Licht te versterken wanneer het even niet wil lukken, het donker lijkt of bij een onduidelijk pad. Om het eigen unieke Licht te herkennen en uit te stralen. Om het gehele systeem met Licht te laten vullen.

Vraagstelling:

- Is er een zoektocht naar het (eigen) Licht gaande?
- Kan het lantaarntje als steun in donkere tijden dienen?
- Hoe kan het een lichtje werpen op de eigen situatie?
- Is er een belemmering om het eigen Licht uit te (durven) stralen?

